



Nieuwsflits – December 2021

Kerst 2021

Schatgraven in de Bijbel. Ik vind dat altijd een mooie omschrijving als iemand de Bijbel gaat lezen. De grootste schat is dan toch steeds weer de Heere Jezus, die – als ik het zo mag zeggen – de moeite heeft genomen om vanuit de hemel naar de aarde te komen om geboren te worden als “één van ons”. Want moeite heeft het Hem gekost! Het kostte Hem Zijn leven om ons in liefde te kunnen verbinden met God de Vader.



In deze Adventstijd leven we toe naar Kerst.

Advent betekent hier (hoe passend): “Hij komt”. Hij is niet alleen naar de aarde gekomen zo’n 2021 jaar geleden (kan in werkelijkheid een jaar of wat schelen), maar juist in de Adventstijd mogen we ook uitkijken naar Zijn wederkomst. Een moment in de tijd die bekend is bij God de Vader, waarop Hij zijn Zoon opnieuw naar de aarde zal zenden. In dat geval om definitief een einde te maken aan alle kwaad. Er breekt dan een tijd aan zoals het ooit was bedoeld: een paradijselijke toestand. Hoe hoopvol is dat! Alles komt echt goed!

En als de Heere Jezus dan tegen de Emmaüsgangers na Zijn opstanding zegt – heel vrij vertaald – dat Hij zo ongeveer op iedere bladzijde van de Bijbel terug te vinden is, dan mogen we gaan schatgraven. Waar dan? Hoe dan? Hoe waardevol is dit? Ook voor mij?

Ik ben zo’n schat met betrekking tot Jezus’ 1^e en 2^e komst bijvoorbeeld tegengekomen in de Bijbel als Mozes in gesprek is met God op het moment dat God hem oproept om Zijn volk naar het Beloofde Land te leiden en Mozes eigenlijk vindt dat hij nou niet de meest aangewezen persoon daarvoor is. Als hij tegen God zegt “Ze geloven vast niet dat U mij deze opdracht hebt gegeven”, geeft God hem drie tekenen, drie bewijzen dat Hij het is die Mozes zendt. Bij het middelste teken zegt God: “Steek je hand eens onder je kleren en leg je hand eens op je hart” (“in uw boezem” staat

er). Toen Mozes zijn rechterhand weer tevoorschijn haalde, was deze melaats. Ziek. Witte uitslag en superbesmettelijk. Vervolgens zegt God: "Doe dit nu nog eens." Daarna is Mozes' hand weer gezond; zoals voorheen.

Ik ben er van overtuigd dat ook hier een schat kan worden opgegraven die verwijst naar de Heere Jezus. Gods Rechterhand, Zijn eigen Zoon, kwam de eerste keer als Knecht zo'n 2021 jaar geleden op aarde en heeft alle ziekmakende (soms in lichamelijke, maar vooral in psychische en geestelijke zin) zonde op Zich genomen om ons te kunnen redden en het kwaad in ons op te ruimen. Hij liet zich aan het kruis als het ware besmetten met onze zonden. Om in de beeldspraak te blijven: "om ons te kunnen genezen". Maar de tweede keer komt Hij als Koning (zoals Hij nu is) om alles weer goed te maken, om alles recht te zetten en alle ellende en kwaad op te ruimen. "Zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal..." zo belijdt de kerk al bijna 2000 jaar. Iets om naar uit te zien in deze tijd.

Dat houdt mensen toch vaak op de been? Om naar iets moois dat gepland is uit te kunnen zien? Dat mag dan toch zeker gelden voor Advent; voor Zijn komst. – K.W.



Geboorte Mathijs van der Meij

Op 25 november j.l. is bij juf Caroliene van der Meij een jongetje geboren die gaat luisteren naar de naam Mathijs. "Geschenk van God", betekent zijn naam. Dat is hij ook wat zijn ouders betreft. Ook vanaf deze plek van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het hele gezin.

Sinterklaasfeest

Graag wijzen we u nog even op de informatie die u op 17 november (groep 5-8) of 19 november (gr. 1-4) is toegezonden via de Parro.

Kerstviering

De kerstviering in de laatste schoolweek van 2021 wordt niet 's avonds gehouden, maar waarschijnlijk onder schooltijd. U krijgt hierover binnenkort meer informatie.