

# Nieuws uit de



De kinderkantine is een belangrijk onderdeel op de Reboothschool. Elke maandag, dinsdag, donderdag en ook op vrijdag maken veel kinderen hier gebruik van.

Wij als overblijfteam doen ons uiterste best om de kinderen een leuke en gezellige lunchpauze te bezorgen.

Misschien bent u wel benieuwd hoe de kinderkantine precies werkt? Hoe zit het nou eigenlijk in elkaar?

Het begint met het opgeven van uw kind(deren) door middel van **het online inschrijfformulier**. Dit kan op **vrijdagmiddag vanaf 15:00 uur tot maandagmorgen 10:00 uur** en dat doet u dan voor de komende week. Op de dag waarop uw kind(eren) overblijft, wordt er uiteraard een lunchpakket en **een overblijfskaart** meegegeven naar school. De overblijfskaarten kunt u op **maandag-, woensdag- en donderdagmorgen van 8:45 tot 9:00 uur** kopen in de hal. Dit kan door contant te betalen of ter plekke overmaken via uw bankapp.

Op de dag van het overblijven, worden de kinderen van groep 1 t/m 3 ongeveer 5 minuten voor het einde van de les uit het klaslokaal gehaald door een overblijfskracht en gaan ze naar De Poolster naast de school. De kinderen uit groep 4 t/m 8 gaan om 12:15 uur naar het overblijfslokaal.

Als eerste checken we of alle aangemelde kinderen er zijn. Vervolgens bidden we en kan er gegeten worden. Tijdens het eten worden de overblijfskaarten afgetekend.

Na het eten gaan de kinderen van groep 1 t/m 3 naar het kleuterplein en de hogere groepen mogen kiezen of ze naar het grote plein gaan of in de hal gaan computeren, knutselen of spelen. De kinderen die wat langer doen over hun eten, mogen uiteraard nog rustig blijven zitten.

Bij slecht weer blijven we lekker binnen en vermaken ons daar.

Om 13:15 uur worden de kleuters naar de juf in de klas gebracht en blijven de grotere kinderen op het plein of gaan bij slecht weer naar hun eigen klaslokaal. Dit is ook het moment dat wij de zorg voor de kinderen weer overdragen aan de leerkrachten.

We hopen dat we op deze manier een goed beeld geschetst hebben van het overblijfsuurtje.

Mocht u na het lezen van dit stukje zoiets hebben van: dat vind ik ook wel heel erg leuk om te doen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen! Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe overblijfskrachten om ons team te versterken. Voor meer informatie kunt u mailen naar:

[kinderkantinerehoboth@gmail.com](mailto:kinderkantinerehoboth@gmail.com).

Wij groeten u vanaf deze kant en hopen over een tijdje weer bij u terug te komen met meer nieuws uit de kinderkantine!

**Het overblijfteam.**